
[Presentatie van de tentoonstelling](#)

Napoleon is zonder twijfel een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van Frankrijk en Europa. Strateeg, overdreven, vechtlustig, verleidelijk, moedig, koppig, clanleider, meedogenloos, nieuwsgierig, deze grootse man laat niemand onverschillig. Zijn figuur, zijn kostuum en zijn houdingen zitten verankerd in onze collectieve verbeelding, dankzij de vele werken over zijn leven, die hebben deelgenomen aan de bouw van zijn legende.

Van de Revolutie tot de campagnes van Egypte en Italië, van de troonsbestijging tot het kamp van Boulogne, van zijn rustige leven in Trianon tot de ondergang van Rusland, van de verovering tot het ballingschap, van de geschiedenis tot de legende: deze derde tentoonstelling van het partnerschap "Versailles in Arras" biedt u een duik in de geschiedenis.

De tentoonstelling zal de sfeer weergeven van een tijdperk dat zowel briljant als complex was, door middel van 161 werken uit de collecties van het Kasteel van Versailles die nog maar zelden voor het grote publiek werden tentoongesteld.

In het kader van de tentoonstelling bieden een gevarieerd programma en contrapunten aangeboden door de musea van de regio Hauts-de-France, aanvullende of ongewone visies van Napoleon.

Klik op elk van de werken om ze vergroot weer te geven en om er meer over te weten te komen.

